

## Groene theologie in de ecologische crisis



In deze leeskring gaan we in 7 sessies aan de slag met Groene theologie van Trees van Montfoort, dat in 2019 verkozen werd tot theologisch boek van het jaar. De klimaatcrisis dreigt in onze tijd in politieke zin op de achtergrond te raken. Dat maakt dit boek actueel. Omdat het zo'n belangwekkend en actueel thema is, organiseren we deze bijeenkomsten samen met de Houtrustkerk, de Groene Dominicus en de Quakers.

De ecologische crisis is geworteld in een manier van leven. En in een maatschappelijk bestel. Ook in onze manier van denken? Ook in ons geloof? Theologie, systematische reflectie op geloof, kan helpen bij het beantwoorden van die vragen.

Groene theologie is een herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Eeuwenlang maakten mensen ongeremd gebruik van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dat met het idee dat de mens centraal staat in de schepping en mag heersen over de natuur. Van Montfoort onderzoekt alternatieve wereldbeelden, met name vanuit de hedendaagse feministische eco-theologie.

In deze leeskring herlezen we – in navolging van Trees van Montfoort – de Bijbel kritisch, zoals we ook diverse theologische benaderingen kritisch beschouwen, en ons eigen denken én handelen tegen het licht houden. Zo heroverwegen we hoe we theologie kunnen verbinden met geloofsbeleving en geloofspraktijk *nu*.

De gespreksbegeleiders zijn Karl van Klaveren (Houtrustkerk), Hans Opschoor (Groene Dominicus) en Wim Nusselder (Quakers) die ieder hun eigen kritische blik meebrengen. De deelnemers hopelijk ook. Van tevoren lezen we thuis telkens een deel van het boek. De auteur Trees van Montfoort zal via Zoom deelnemen aan de laatste bijeenkomst.

Het boek *Groene theologie* is te verkrijgen in de boekwinkel (27,50).

## Overzicht van de bijeenkomsten

**wo 23 oktober – Houtrustkerk**, Beeklaan 535.

Aanvang: 20:00 uur

Bijbelse perspectieven: scheppingsverhalen in Genesis (Groene Theologie, p. 43-74)

**wo 27 november – Buurt-en-kerkhuis Bethel**, Thomas Schwenkestraat 28-30.

Aanvang bespreking: 20:00 uur

Bijbelse perspectieven: schepping in Psalmen, Job en de Profeten (p. 74-105)

**wo 18 december – Houtrustkerk**, Beeklaan 535

Aanvang bespreking: 20:00 uur

Bijbelse perspectieven: dierenrechten en een nieuwe aarde (p. 106-141)

**wo 22 januari – Quakerhuis**, Stadhouderslaan 8

Aanvang bespreking: 20:00 uur

Protestantse en katholieke denkers over de aarde (p. 142-181)

**wo 26 februari – Buurt-en-kerkhuis Bethel**, Thomas Schwenkestraat 28-30

Aanvang bespreking: 20:00 uur

Ecotheologie van Sallie MacFague en Ivone Gebara (p.182-212)

**wo 26 maart – Houtrustkerk**, Beeklaan 535

Aanvang bespreking: 20:00 uur

Ecotheologie van Catherine Keller en Elizabeth Theokritoff (p. 212-255)

**wo 23 april – Quakerhuis**, Stadhouderslaan 8

Aanvang bespreking: 20:00 uur

Gesprek met de auteur, Trees van Montfoort (n.a.v. p. 9-42 en 255-266)

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee

Nadere informatie:

ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992 en

Prof. Hans Opschoor, tel 06-52539824.

Deelnemers uit de Haagse Dominicus wordt gevraagd zich aan te melden bij Hans Opschoor (hopschoor0@gmail.com).