

Goede Vrijdag

14 april 2017

Voorgangers: Henk Baars (overweging) en Jolly v.d. Velden

Deze wereld

Je kunt je afvragen waarom we tegenwoordig zo gemeen zijn naar elkaar, onze taal grof gebruiken. Voortdurend in een staat van woede verkeren en dat ook steeds maar luidop uiten. Ik ga me niet te buiten aan analyses vanavond. Daarmee wordt u al doodgegooid in de media, maar helpen doet dat niet. Religieus zou je het kunnen duiden als de angst van Goede Vrijdag, het gat van Goede Vrijdag. De desoriëntatie, het gevoel van verlaten te zijn, niet gezien worden. Of denken dat je niet gezien wordt.

De feiten: Jezus door het volk overgeleverd aan de vreemde bezettende staatsmacht van de Romeinen. Terechtgesteld als een opstandige slaaf, vernederd, gemarteld en aan een kruis gehangen, zoals ongelofelijk veel opstandige slaven in die tijd. Het wrange is dat met het evangelie van de opstanding het waanidee verspreid is dat het Joodse volk schuldig is aan de dood van Jezus en door God verworpen. En door de eeuwen heen heeft dit waanidee aangezet tot Jodenhaat en Jodenvervolging met de meest gruwelijke gevolgen ooit. Maar het gaat nog verder. Godsdiensten in het algemeen staan in een kwade reuk. Verkondig je hoop vanuit je hart en laat je merken dat je erin gelooft dan ben je verdacht, eigenlijk niet helemaal goed. Er zijn veel waanideeën. Ongetwijfeld. Maar op politiek terrein zijn het aantal waanideeën helemaal niet te tellen. Wat is integer, wat is zuiver, wat helpt echt? Desoriëntatie, afgevoerd, naar de slachtbank, stom staan voor de scheerders. Een bittere confrontatie met de feiten die onweerlegbaar wanhopig maken, gewelddadig zijn, op z'n minst verwarrend. Leidt die Jezus van ons nu eigenlijk wel ergens naartoe? Goede Vrijdag is een dag waar de hoop uit weg is. Dat is heel bijzonder, we ritualiseren dat we het echt even niet weten. Het is zo schokkend dat er niks anders op zit dan een pas op de plaats. Hoe moet het met vluchtelingen, hoe met het klimaat, hoe met onszelf? Helpers weg. We zijn alleen. Hoe kan je nu overweg met zo'n verhaal? We persen het eruit. De geschiedenis van zovele gefolterden, verdronkenen, verradenen, slachtoffers mag niet verloren gaan. Wie wegloopt van het kruis zal nooit van zijn leven opstaan.

Zending;

Dat we verlost worden van de eenzaamheid van Golghota
Dat we kunnen wachten en waken zonder licht
Ons overeind houden in de depressie
Geen einde nog, morgen, overmorgen misschien.
Nu toch jouw naam Jezus Christus, blijf toch bij ons

Amen